

Van de Diaconie, de collectes voor de maand MEI 2023

Zondag 7 mei is onze collecte bestemd voor Kerk in Actie en wel Noodhulp voor Oekraïne. Kerk voor de samenleving. Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooiën in hun eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft. Wat betekent dit project voor Serhiy? “Toen de oorlog uitbrak was hij het liefst gaan meevechten, maar een vriend bracht hem op andere gedachten: bidden en hulp bieden, dat zijn jouw wapens in de strijd. Jouw plaats is hier. We richtten onze kerk in als noodhulpcentrum, en vroegen mensen in de schuilkelders van Kiev wat ze het meest nodig hadden. Via UEP kregen we voedselpakketten en medicijnen om uit te delen aan iedereen in nood. In compleet verwoeste wijken en dorpen in de buurt hielpen we overlevenden met luchtbedden, slaapmatten, voedsel, kaarsen en gasbranders.

Zondag 14 mei collecteren we voor het Binnenlands Diaconaat. Kerk - zijn met en voor elkaar. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief

“Assen bloeit” armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

18 Mei, Hemelvaartsdag is de collecte bestemd voor Moldavië. Het gezamenlijke project van onze gemeentes. Ook de sponsoring van de fietstocht is voor dit doel bestemd. Moldavië, het armste land van Europa. Onze steun is hard nodig om de mensen daar, vooral de ouderen te helpen.

Zondag 21 mei collecteren we voor het Missionaire werk van Protestantse Kerk. Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving. Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk zijn – binnen de Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van nieuwe kerkplekken.

Zondag 28 mei, Pinksteren is onze collecte bestemd voor de Zending, en wel voor Egypte. Veel Christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen toch bijbel verhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van Hoop!

Met onze bijdragen geven we blijk dat we verantwoordelijkheid voelen voor onze naaste, dichtbij en veraf.

Als diaconie bevelen wij de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens ons: Piet, Mary en Hannie