



Zondag 19 maart

We volgen Jezus verder op zijn pad vol bijzondere ontmoetingen, net zo grillig en onverwachts als de takken van de kronkelwilg.

Vandaag staat de lezing uit Johannes 9 centraal.
Daarin laat Jezus een blinde man weer zien.

In de schikking ziet u 2 pauwenveren, als symbool voor de ogen.
Aan de voorkant ziet u modder waarmee Jezus over de ogen streek.

Op deze vierde zondag in de veertigdagen tijd is de liturgische kleur roze, want het licht van Pasen begint al door te breken en maakt het paars lichter. Op het paars ligt daarom vandaag een roze lap en staan er roze bloemetjes.

Samen het spoor volgen
van Hem die ons voorgaat
Luisteren naar verhalen
Die er toe doen
Over kwaad maar ook over liefde

In het voorbijgaan
Opent u ons ogen
Blind soms door kortzichtigheid
Verduisterd door het verleden
God, doe ons in uw licht herleven
Wie met nieuwe ogen ziet
Gaat op weg en wanhoopt niet.

Geef ons ogen om te zien
wat leven in uw Licht betekent.

