



## Zondag 5 maart

We volgen Jezus op zijn pad vol bijzondere ontmoetingen, net zo grillig en onverwachts als de takken van de kronkelwilg.

Vandaag lezen we in Johannes het verhaal van de Samaritaanse vrouw die bij de put Jezus ontmoet.

In schikking ziet u de vrouw bij de waterbron

Samen het spoor volgen  
van Hem die ons voorgaat  
Luisteren naar verhalen  
Die er toe doen  
Over liefde maar ook over kwaad.

Stil staan bij de bron  
Van levend water  
Die levenskracht schenkt,  
Altijd opnieuw.  
Einde is geen einde  
Gaan naar een nieuw begin  
Donker wijkt weg voorgoed  
Het leven heeft toch zin  
Hij geeft ons nieuwe moed.

Geef ons ogen om te zien  
wat leven in uw Licht betekent.