

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

Vanaf 22 februari breekt de veertigdagentijd weer aan. In deze tijd bereiden wij ons voor op Pasen.

Vanaf zondag 26 februari willen wij ook weer een schikking opstellen.

Als basis hiervoor gebruiken we takken van een kronkelwilg.

In de 40 dagentijd volgen wij Jezus op zijn pad en horen dan ook verschillende verhalen.

Zo krom en grillig als de takken van de kronkelwilg, zo grillig en vol bijzondere en onverwachte wendingen zijn de verhalen. Het is geen rechtlijnig pad. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang

De verborgen knoppen van de kronkelwilg zijn een teken van nieuw leven, hoop en verwachting.

Zo leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin, een nieuwe wereld.

Onder de schikking ligt de kleur paars als verwijzing naar ingetogenheid, soberheid en inkeer van deze veertigdagentijd.

Elke week wordt bij de schikking een accent gelegd dat betrekking heeft op de lezing van die zondag.

Wij wensen u een goede tijd toe op weg naar Pasen

Ria van Unen en Anneke Boot

Samen het spoor volgen
van Hem die ons voorgaat
Luisteren naar verhalen
die er toe doen
over liefde maar ook over kwaad.

Geef ons ogen om te zien
wat leven in uw Licht betekent.



