



De liturgische kleur van vandaag is rood, de kleur van de Heilige Geest.  
Het thema van deze dienst is: Leve de kerk. En bij een feest horen bloemen.  
In het bloemstuk ziet u allerlei kleuren bloemen, als teken van de veelkleurigheid van de gemeente. De klimop ligt er bij als teken van trouw.  
Voor de bloemen ligt gedroogd graan, als symbool voor ons kerkblad, waarmee we met elkaar zijn verbonden.

### **Veelkleurig**

Hoe kleurig zijn wij mensen,  
kinderen van God,  
de één kleurt de ander,  
anderen kleuren in,  
veelkleurig vormt zich een geheel.

Al kleurt de één iets anders,  
een ander iets te veel.  
Toch is een rode draad te zien  
door kleurenbogen heen,  
verbindend en bevrijdend,  
beminnelijk en leidend.

Als kleuren niet meer mengen,  
maar opgaan in alleen,  
zoek dan die rode draad langs zij,  
de stem die enkel vraagt: "Volg Mij".

*Coby Poelman Duisterwinkel*