

Bijstand in het Pastoraat

Beste gemeenteleden van PG Opperdoes,

Nu uw predikant, ds. Marijke Kraak binnenkort met emeritaat gaat en de predikantsplaats dus vacant wordt, heeft de kerkenraad mij de vraag gesteld of ik bereid zou zijn om u als gemeente tijdelijk bij te staan in het pastoraat. Deze vraag is mij eerder gesteld door de kerkenraad van de PG Medemblik en ik heb daar toen bevestigend op geantwoord. En nu, nu vanuit Opperdoes dezelfde vraag aan mij werd voorgelegd, doe ik dat van harte opnieuw. En ik wil mij daarom graag even aan u voorstellen, ook al is dat voor een aantal van u niet nodig, aangezien ik in uw gemeente geen onbekende ben. Evengoed, door dit berichtje bent u er allen dan van op de hoogte dat ik in de komende tijd beschikbaar ben voor huis- en ziekenhuisbezoek en, wanneer dat aan de orde is, voor het leiden van een kerkdienst bij een uitvaart.

Mijn naam is Chris T. Mataheru. Ik ben emeritus-predikant en woon samen met mijn vrouw Marianne in Hoorn. Wij hebben één zoon, Thomas, die filmproducent is en woont in Amsterdam. Mijn laatste standplaats was de Protestantse Gemeente THOMAS (Twisk, Hauwert, Oostwoud en Midwoud), uw buurgemeente. Naast dat ik een enkele keer vooring in uw gemeente, verzorgde ik in Opperdoes samen met ds. Kraak ook een cursus Hebreeuws voor belangstellenden uit de regio. Van de Hebreeuws-ochtenden in d'Ouwe Pastorie en later bij één van de deelnemers thuis, heb ik enorm genoten! In oktober 2018 ging ik met emeritaat. Tijdens mij afscheidsdienst in Oostwoud, sprak ds. Marijke de afscheidswaarden uit, met daarin de zin: "Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven dienen met de u geschonken gaven van hoofd en hart". Woorden waaraan ik vaak moest terugdenken en die ik nu ook in uw midden wil honoreren. Daar voeg ik overigens wel meteen aan toe, dat het echt gaat om het meer specifieke bezoekwerk, terwijl het reguliere bezoekwerk uiteraard door ouderlingen en andere medewerkers zal worden gedaan.

Ik geef er om die reden ook de voorkeur aan dat u, wanneer u eens een bezoek van mij op prijs zou stellen, dit even kenbaar maakt via een van de pastorale ouderlingen Corry Kroon of Marian van Splunter. Ik kom u dan graag eens bezoeken.

Met hartelijke groeten,
Ds. Chris T. Mataheru