

Orde van dienst zondag 7 augustus

Deze dienst is er geen organist. De muziek komt van de geluidsinstallatie.

Vooraf aan de dienst opname van Morgenstimmung van Grieg

Welkom en mededelingen

Aanvangslied psalm 84 1 en 3

Bemoediging en groet

Gebed

De kaars voor Oekraïne

We luisteren naar Vredevorst komt tot ons

1 Vredevorst kom tot ons zoveel scheidt uw mensen.

Jezus sticht gemeenschap, dat uw volk leeft in vrede.

2 Zoon van God die liefde is, zoveel bindt ons samen,
kom nu en verzoen ons, maar uw volk tot één lichaam.

3 Kom nu en bevrijd ons Heer, zoveel dat ons neerdrukt,
heel de wereld hunkert, Jezus breng ons tot eenheid.

4 Kom o vrede wereldwijd - hoop van alle volken,
droom ie wij maar dromen, Vredevorst kom nu tot ons.

Voor de kinderen

We luisteren naar het liedje 'Hartje Zomer' hartje zomer, lekker licht lekker lang genieten
lekker lui en zonder jas liggen in het zomergras met z'n groene sprietten

Licht, licht!

Zee van licht, warme gouden gloed, golft naar binnen door je huid
en dat licht dat straalt je uit. Ook al wordt het straks weer donker,
diep van binnen zit de zon, sprankje licht, een warmtebron.

Licht door God aan ons gegeven doet ons groeien doet ons leven, maakt het leven goed.

Hartje zomer, voel de zon, voel je wangen gloeien.

Met de zon op je gezicht wordt het leven even licht. Alles lijkt te bloeien.

Eerste lezing Jesaja 65, 17-25

We luisteren naar: The holy City

Tweede lezing Lucas 12, 32- 40

Het lied Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, Uw naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt
Zijn heilige naam. Verheerlijkt Zijn heilige naam, verheerlijkt Zijn heilige naam.

Derde lezing Hebreëën 11, 1-16

Overdenking

We luisteren naar een improvisatie op het lied Amazing grace

Daarna zingen we: Gezang 675 Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Dankgebed en voorbeden onze vader

Slotlied 'Ik zal er zijn' Sela

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Zegen, amen, amen, amen.