

Woensdag 27 juli

Het is al te merken dat de dagen korter worden, daarom een avondlied. De tekst is van Sytze de Vries.



Het wordt donker om ons heen, heel de wereld slaapt.  
Maar wij weten: er is één die ons wel bewaart.

Eén die waakt en draagt de last van de wereld heen.  
In het duister is geen mens eenzaam en alleen.

Christus, steun en toeverlaat, als ik aan U denk,  
vraag ik veel wanneer U ook mij de nachtrust schenkt?

Zijn uw ogen liefdevol ook op mij gericht,  
dan weet ik: na deze nacht wordt de morgen licht.