

Orde van dienst zondag 26 juni

Welkom en mededelingen

Aanvangslied gezang 281, 1, 2, 3

Bemoediging en groet

We zingen gezang 281, 4,5 en 6

Gebed voor de nood van de wereld

Loflied gezang 413

Gebed bij de opening van het woord

Aandacht voor de kinderen Geroepen worden

We luisteren naar het liedje 'Liever niet vandaag' (geluidsinstallatie)

Ik wil je heus wel helpen maar... het gaat nu echt niet. Eerlijk waar!
Ik heb buikpijn, hoofdpijn, hoge nood. De poes loopt met een zere poot.
M'n jas is zoek, m'n gympen weg. M'n fiets ligt ook nog in de heg.
Je weet, ik help je graag! Maar liever niet vandaag

Ik wil je heus wel helpen, maar... Het gaat nu echt niet. Eerlijk waar!
Ik ben snotverkouden, zakdoek kwijt. Ik ben nog moe van het ontbijt.
Er komt een film op de tv. M'n goudvis moet naar de wc.
Je weet, ik help je graag! Maar liever niet vandaag.

Ik wil je heus wel helpen, maar.. Het gaat nu echt niet. Eerlijk waar!
Ik moet kopjes krijgen van de poes. Een haren wassen in de douche.
De hamster moet nog in het bad. En m'n konijn wil naar de stad.
Je weet, ik help je graag! Maar liever niet vandaag.

Maar morgen, morgen.. dan haal ik alles in.
Tenzij ik dan - dat is mijn plan- een nieuwe smoes verzin!

Eerste lezing 1 Koningen 19, 19-21

We zingen 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God ELB 188



'k Stel mijn ver- trou- wen op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn le- vens- lot.

Hem heb ik lief, zijn vre - de woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds na - bij.

evangelielezing Lucas 9, 51-62

Overdenking: Geroepen.....?!

Orgelspel

We zingen gezang 941

Gebeden

Slotlied 416 1, 2 en 4

Zegen

Amen, amen, amen.